

Hemelvaartsdag 2021

Wij waren op Hemelvaartsdag
met de auto op pad.
Want dat doet ook geen
zeer aan 't gat.
Ja, het is sterk
maar wij hadden
honderdvijfenveertig stappen nodig
voor een rondje om de Wilpse Kerk.
Door het dorp
en toen een ritje langs Bussloo.
Daarna langs akkers
en weilanden
om in Klarenbeek bij dat mooie kerkje
aan te landen.
Na 140 treden rond de kerk
ontmoetten we daar nog 4 fietsers
en een ieder uitte zijn lof
over het vernieuwde prachtige aanzicht.
Helaas waren de deuren dicht
want we hoorden dat binnen
ook veel werk was verricht.
Voor de kerk van Hall
gingen we richting het Zuiden.
Via voor ons wat
minder bekende wegen



145 stappen



140 stappen

Kwamen we toch na
ongeveer 20 minuten de Hallse kerk tegen.

Met 110 stappen om de kerk
zat ons rondje er daar ook op
en genoten we daarna bij Bello
van een heerlijke kop soep.

Vanuit Hall ging het richting Voorst,

Een kleine Vosstraat
leidde ons door Oeken.

Ja, dat was voor ons even zoeken

naar de torenspits van Voorst.

Want in die kerk hebben we
menige dienst gehoord.

Met 175 voetstappen

om dat Godshuis

bracht het totaal aan stappen

op 570 en gingen

we erg voldaan weer naar huis.



110 stappen



175 stappen

Totaal 570 stappen

Groeten,

Murk Wierda, Jennie en Wim Bonhof

