

PAASWAKE STILLE ZATERDAG



Het kruis is leeg.

'Kruis, dat hier staat in weer en wind,
Gij levensboom uit het begin,
vandaag en morgen gaan voorbij,
maar in U overleven wij.'

Voorganger ds. Henriëtte de Graaf
Organist Reinder Torenbeek
m.m.v. Gemma Nikamp-Scherpenzeel
(dwarsfluit) en
Sandra de Bruin (piano)

In de kerk is het donker en stil

Muziek Aus Liebe will mein Heiland sterben - *J.S. Bach*

Stem

Hoe ver is de nacht, hoe ver, hoe ver?
Wachter, hoe ver is de nacht, de nacht?
De morgen komt, zegt de wachter,
maar het is nog nacht.

Muziek Adagio uit het fluitconcert in G - *G.B. Pergolesi*

**Het licht wordt binnengebracht en geplaatst bij het kruis
terwijl wij zingen** Lied 598 'Als alles duister is' (*3x zingen*)



Als al-les dui-ter is, ont-steek dan een lich-tend vuur dat nooit meer
dooft, vuur dat nooit meer dooft, als al-les dui-ter is, ont-steek dan een
lich-tend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Gedicht Nacht van voorbij' - Ina Veldman

Nacht van donker,
verlangend
naar de morgen.

Nacht
van volledig,
en van voorbij.

Onstuitbaar het licht
door de morgen verwacht,
oplichtend
als een ster
komend
uit het duister,
ontluikend licht
ons vooruit.

Uit diepe nacht
het licht
opnieuw geboren,
een nieuwe dag;
geboren ziel,
gedragen
naar de morgen.

Een weg
van leven.

Zingen Hymne 226 'Ziet het kruis daar als een boom'
(uit: *Getijdenboek Clarissen Megen – op de melodie van Lied 561*)



Ziet nu het kruis staan als een boom
ten hemel wijzend met Gods zoon,
die als een slaaf en als een heer
het noodlot van de wereld keert.

Ziet hoe Hij hier zijn handen strekt,
met wonden is zijn lijf bedekt.
Zijn hart is open en het bloedt
omdat de liefde sterven doet.

Van God verlaten sterft een man,
opdat de wereld leven kan:
de zee des doods zal niet meer zijn,
en ook geen huilen meer van pijn.

Wie durft te gaan tot aan dit kruis
vindt daar de weg terug naar huis.
En langs die weg groeit graan voor brood,
en vloeit de wijn, de levensstroom.

Kruis, dat hier staat in weer en wind,
Gij levensboom uit het begin.
Vandaag en morgen gaan voorbij,
maar in U overleven wij.

Schriftlezing Openbaring 2: 7 en Openbaring 22: 2 en 14

Muziek Largo - *J.F. Händel*

Gedachten op deze avond

Zingen Lied 601



1 Licht dat ons aan-stoot in de mor-gen,
voor-tij-dig licht waar-in wij staan
koud, één voor één, en on-ge - bor - gen,
licht o - ver - dek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uit-val, dat wij al - len
zo zwaar en droe - vig als wij zijn
niet uit el - kaars ge - na - de val - len
en doel-loos en on-vind-baar zijn.

- 2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
- 3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Stem

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

(Dietrich Bonhoeffer)

Muziek Adagio uit de Pastorale van *J.S. Bach*

Wij zingen biddend 'De nacht gaat komen'

*(Op de melodie van Gezang 181 uit Liedboek
voor de kerken 1973)*

De nacht gaat komen, rusten wij nu allen.
Doe, Heer, ons mensen naar uw welgevallen.
Wil ons bereiden lavenis na lijden,
stilte na 't strijden.

Leg uw volkomen vrede op ons, Here,
dat boze dromen ons niet zullen deren,
en voor gevaren laat uw eng'lscharen
ons wel bewaren.

Geef dat geen zorgen ons onrustig maken
en doe ons morgen in uw licht ontwaken
om weer ons leven in uw hand te geven,
ons werk, ons streven.

Sterk, Heer, de zwakken, doe wie in de kerker
naar vrijheid snakken uw nabijheid merken,
uw licht bespeuren; mag uw troost opbeuren
allen die treuren.

Laat uw Rijk komen en uw wil geschieden.
Wil, Heer, uw kind'ren 't daaglijks voedsel bieden,
de schuld vergeven en van 't kwaad hun leven,
verlossen. Amen.

(Wij gaan staan)

Zegenbede

Voorganger Moge de God van je leven
je nieuwe wegen wijzen.
Jezus Christus je metgezel zijn
en zijn Geest je leven dragen.

Allen *Amen.*

In stilte verlaten wij de kerk

