

OUDJAARSAVOND 2022 - VOORST

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 'Uren, dagen, maanden, jaren' *(Rhijnvis Feith)*

Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen;
ach, wij vinden waar wij staren
niets bestendigs hier beneên.
Op de weg die wij betreden,
staat geen voetstap die beklijft.
Al het heden wordt verleden,
schoon 't ons toegerekend blijft.

Snelt dan jaren, snelt vrij henen
met uw blijdschap en verdriet;
welk een ramp ik moog bewenen
God, mijn God, verandert niet.
Blijft mij alles hier begeven,
voort geleid door zijne hand,
schouw ik uit dit nietig leven,
in mijn eeuwig vaderland.

Gebed op oudjaarsavond

Mensen komen en mensen gaan

Schilderij Rembrandt - *Jakob zegent zijn kleinzonen*

Manasse - God heeft mijn moeiten doen vergeten

Efraïm - God heeft mij vruchtbaar gemaakt



Zingen 'De mensen van voorbij'
(Tekst Hanna Lam; melodie Hans Jansen)

zangers De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
En zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.

zangers De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen.
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

allen De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zij wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Schriftlezing Genesis 48 : 1-21

Zingen Lied 860: *alle coupletten door de zangers en
het refrein door allen*

Overweging

*De zegen van het vergeten
en de zegen van het herinneren
zijn beide nodig
om de toekomst tegemoet te treden.*

Zingen Lied 90a: *zangers zingen de coupletten 1 en 4
allen zingen de coupletten 2, 3, 5 en 6*

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collectes

Afsluitend zegenlied Lied 415

